

Dag 11

## De brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

### Getrokken uit de macht der duisternis

Schriftlezing : Kolossenzen 1 : 13

**"Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde"**

Bent u bang voor de duisternis? Duisternis wordt vaak gebruikt als oordeel over mensen zoals wij kunnen lezen in vele passages uit de Bijbel.

In Exodus 10:21,22 lezen wij over Gods oordeel over Egypte en in Matt. 25:30 de uiteindelijke staat van de ongeredde mens in **"de buitenste duisternis"**.

In Openbaring 16:10 over de toekomstige duisternis op de aarde.

De dag des HEEREN, waarin Christus terugkomt om deze wereld te oordelen in gerechtigheid wordt ook een dag der duisternis genoemd en van dikke donkerheid. En terecht!

**"De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.**

**Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid" Zefanja 1 :14,15**

Inderdaad is dit duisternis om zeer bang voor te zijn. Zacharia 14:6 noemt het **"de dikke duisternis"**. Een duisternis zó zwart en donker dat het haast tastbaar is!

Ons schriftgedeelte gaat niet zozeer over duisternis als wel degene die de macht over deze duisternis heeft. Dus de autoriteit van de duisternis. En het is God Die ons uit deze macht van de duisternis, nl. de duivel, bevrijd heeft door Zijn dood aan het kruis :

**"Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden , opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had , dat is, den duivel;**

**En verlossen zou al degenen, die met vreeze des doods, door al hun leven , der dienstbaarheid onderworpen waren "Hebr.2:14,15.**

De ongeredde mensen behoren tot het rijk van de duisternis.  
Zij zijn daarom echter niet alleen "in duisternis", maar zoals Ef.5: 8 leert :  
**" Want gij waart eertijds duisternis..."**  
en daarom zijn zij **"verduisterd in het verstand"** (Ef.4:18).  
Daarom is het helaas moeilijk om mensen te bereiken met het Evangelie van Christus

Zoals het was in Gen.1:3 waarin God zei :**"Daar zij licht"** , zo is het ook met de boodschap der zaligheid zoals opgeschreven in 2 Korinthe 4:6 :"

**" Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft , om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus".**

Satan staat aan het hoofd van dit koninkrijk der duisternis en alleen de genade en kracht van God kon ons daaruit bevrijden.  
Wij zij niet langer zijn onderdanen meer in zijn koninkrijk, maar zijn nu in het **"koninkrijk van de ]Zoon Zijner liefde"** , zonder daar ooit nog in terug te keren.

De duisternis is verdreven en nu zijn wij licht en als diegenen die deelhebbers zijn **"in de erfenis der heiligen in het licht"**, dienen wij ook zo te wandelen **"als kinderen des lichts!" Ef.5:8**